

**Vraag het aan Morya****Misschien moet je eerst  
een stapje achteruit zetten**

“Je zal zien dat je onlogisch toch logischer kan zijn. Als je vrijheid probeert te krijgen in je eigen leven, als je met vrijheid aan de gang probeert te gaan, zal je tot de conclusie komen dat je bepaalde stappen achteruit moet doen, dat je dus bepaalde dingen moet doen als toegevingen naar anderen toe, om vervolgens samen te kunnen vooruitgaan. En dat is niet logisch, namelijk: je wil vooruit en je gaat achteruit. Je wil dingen bereiken en je doet er afstand van. Je wil opnieuw kijken naar je leven en je zegt: “Het is niet belangrijk.” Dat zijn allemaal stapjes achteruit en dat betekent dat je soepel wordt.

Het kan niet anders. Als je naar vrijheid streeft, dan moet je soepel zijn en vooral met goedheid werken.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”  
(uit hoofdstuk 2: ‘Probeer open te komen voor wat de ander wil’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 236

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---